

## 6<sup>ο</sup> Δημοτικό σχολείο Κατερίνης

Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2012

Στο πλαίσιο του προγράμματος «Φιλαναγνωσία», επισκέφτηκε το σχολείο μας η εικονογράφος κυρία Καπατσούλια Ναταλία.

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν τα ΣΤ1 και Ε1 τμήματα με τους δασκάλους Κανονίδου Πολυξένη και Δημητριάδη Γιάννη.

Η κυρία Καπατσούλια, η οποία έχει εικονογραφήσει επιτυχημένα πολλά παιδικά βιβλία, επικοινωνήσε με τους/τις μαθητές/τριες των πιο πάνω τμημάτων και παρουσίασε τη δημιουργία ενός βιβλίου από την πλευρά της εικονογράφησης του. Πιο συγκεκριμένα, έδειξε τα στάδια εικονογράφησης καθώς και τα υλικά (προσχέδια, σχέδια, τελικά σχέδια, εικόνες έγχρωμες ή ασπρόμαυρες, εικόνες στο σαρωτή, εκτύπωση βιβλίου).

Το πρόγραμμα όμως δεν περιλάμβανε μόνο παρουσίαση από την εικονογράφο αλλά και συμμετοχή των μαθητών/τριών με την εικονογράφηση ενός αποσπάσματος από ένα λογοτεχνικό κείμενο.

Η διάρκεια του προγράμματος ήταν δίωρη. Η πολύ καλή παρουσίαση και η συμμετοχή των παιδιών δημιούργησε τις προϋποθέσεις για να γνωρίσουν τα παιδιά το καλό λογοτεχνικό βιβλίο από την πλευρά της εικονογράφησης του (αισθητική, συμβολική – επικοινωνιακή).

Το πρόγραμμα εκπονείται σε συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο βιβλίου (Ε.ΚΕ.ΒΙ.), δια του οποίου εξασφαλίσαμε την επίσκεψη της καταξιωμένης εικονογράφου στο σχολείο μας και συνεχίζεται μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς.

***Ευχαριστούμε θερμά το Ε.ΚΕ.ΒΙ. για τη συνεργασία και την κυρία Ναταλία Καπατσούλια, που ταξίδεψε από τόσο μακριά (Κεφαλλονιά), για να έρθει στο σχολείο μας.***

**Φωτογραφίες από τη δίωρη συνάντηση μαθητών/τριών με την εικονογράφο**















## ΜΙΚΡΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΥ



Η **Ναταλία Καπατσούλια** γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε Γαλλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας και σκίτσο, εικονογράφηση και γελοιογραφία στο Εργαστήρι του Σπύρου Ορνεράκη. Συνεργάστηκε με τα παιδικά περιοδικά "Το Ρόδι" και "Τα Σαΐνια" και με πολλούς εκδοτικούς οίκους για την εικονογράφηση παιδικών βιβλίων: "Ένα συννεφάκι διαδηλώνει", "Η φάλαινα που τρώει τον πόλεμο", "Α,β,γ...ω, αλφαβητάριο τρελό", "Ο Αναστάσης και η ουρά της στάσης", "Η Πουπού και η Καρλόττα", "Από που πάνε στην οδό Δεληγιάννη;", "Ο τράγος και τα επτά λυκάκια".

Πηγή: <http://www.perizitito.gr/persons.php?personid=6331>



