

Η Σελήνη σου



ΣΧΟΛΙΚΑ ΝΕΑ
ΚΑΙ ΑΛΛΑ...

ΤΟ ΧΙΟΝΙ ΕΤΗΝ ΠΟΛΗ ΜΑΣ!

Αρ. Φυλλίου
2
Γράφεται από το Σελήνη σου Δημοτικού Σχολείου Κατερίνης

Τμήμα Φυλλίου: 0,70€
Μάρτιος 2017

Το χιόνι είναι πάα που αρέσει σε όλους μας. Στη χώρα μας την πρώτη εβδομάδα του 2017 χιόνισε στην Κρήτη και στην Αθήνα. Μετά από λίγες μέρες χιόνισε και στην πόλη μας, την Κατερίνη, έπετα από πολύ καιρό. Παιδιά και μεγάλοι βγήκαμε έξω, παίξαμε χιονοπόλεμο, φτιάξαμε χιονάνθρωπους και καναρίνα με αγγελάκια στο χιόνι. Επίσης κάποιοι πήγαν με τις οικογένειές τους στα χιονοδρομικά



κέντρα για σκι, snow board και έλκτορο για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από ότι τις προηγούμενες χρονιές. Η θερμοκρασία καμπίνα Μπαρλέσα Μπαρλέση Κώστας Ιορδανόπουλος

έπεσε κάτω από τους -10°C και έτσι παρέμειναν τα σχολεία κλειστά για άλλη μια εβδομάδα μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων! Στις 16 Ιανουαρίου που η θερμοκρασία ανέβηκε, τα σχολεία άνοιξαν και όλοι στεναχωρηθήκαμε. Παρότι αυτά μας άρεσε η επιπλέον εβδομάδα ξεκούρασης και χαλάρωσης και ευχόμαστε να χιονίσει και του χρόνου.
Ελευθερία Γωάννου Στεφανή Πάτσια

ΜΙΑ ΜΕΡΑ ΣΤΟ ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

Την Τετάρτη 21 Δεκεμβρίου η Σελήνη πήγε στο Πολεμικό Μουσείο της Θεσσαλονίκης. Όταν φτάσαμε πήγαμε κατευθείαν στο κωδικοποιημένο για να φάμε και να ξεκουραστούμε. Μετά χωριστήκαμε σε 2 ομάδες. Η πρώτη ομάδα ξεναγήθηκε στον χώρο και η δεύτερη πήρε μέρος σε ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την Ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την κοινωνική αλληλεγγύη. Σε λίγο οι δύο ομάδες αλλάξαμε θέσεις. Μέσα στο μουσείο είδαμε όπλα, στολές, παρτίσματα, σημαίες, μετάλλια, ιστορικά έγγραφα και μακέτες από τη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική ιστορία. Έξω από το κτίριο είδαμε πολεμικά οχήματα. Μάλιστα μπήκαμε μέσα σε ένα από τα τάνκς. Μαζευτήκαμε όλοι τα τμήματά και βγήκαμε φωτογραφία μπροστά σε ένα μικρό πολεμικό αεροπλάνο. Ήταν μια ωραία εμπειρία και θα θέλαμε να ξαναπάμε. Δεσφένης Κωνσταντίνος



δικαιώματα και την κοινωνική αλληλεγγύη. Σε λίγο οι δύο ομάδες αλλάξαμε θέσεις. Μέσα στο μουσείο είδαμε όπλα, στολές, παρτίσματα, σημαίες, μετάλλια, ιστορικά έγγραφα και μακέτες από τη Νεότερη και Σύγχρονη Ελληνική ιστορία.

Εξω από το κτίριο είδαμε πολεμικά οχήματα. Μάλιστα μπήκαμε μέσα σε ένα από τα τάνκς. Μαζευτήκαμε όλοι τα τμήματά και βγήκαμε φωτογραφία μπροστά σε ένα μικρό πολεμικό αεροπλάνο. Ήταν μια ωραία εμπειρία και θα θέλαμε να ξαναπάμε. Δεσφένης Κωνσταντίνος

Μαρίου Γοράκη Αλεξάνδρα Κόκκινου Αναστασία Μαστροθανάση Σταυρούλα -Καραγιώργη Κωνσταντίνος